

50 års skolejubilæum 1963 – 2013

Mel : Pigerne fra Småland

50 års jubilærer vi er ikke født i går og meget er der hændt igennem alle disse år vi var her inden kreditkort og farve på TV vi havde ingen Iphone, heller ikke en PC, men vi fik realeksamen, vi var skolens første hold vi kendte ikke facebook, sms og psykisk vold det var kæft og trit og retning, bare hør hvad der bli'r sagt vi lærte disciplin og lærerne havde magt.



Og spanskrørscirkulæret det fungerede perfekt at gi' os én på ho'det, det var alle læreres ret i 67 beslutted' man at det sku' være slut gad vide om man ind imellem ikke har fortrudt. Det er ikke let i dag, når alle skal bestemme alt eleverne dog mest, for ellers er det da for galt, vi sku' bare følge reglerne, og ellers gerne "ti" vi kendte ej moderne samfunds demokrati.

Vort liv det var et puslespil med mange brikker i hvis det sku' sættes sammen sku' der bruges fantasi og det ku' være svært som ung at følge spillets magt men gennem skoletiden ku' den sidste brik bli' lagt. Vore børnebørn de lever i en tid med stress og jag, vi kendte ikke stressfaktorer i en skoledag havde ej moderne fitness bare gymnastik for hold og ingen hjælpemidler gik dog ej sukkerkold'.



Dengang vi fik realeksamen var det faktisk stort nu sku' vi ud i livet, vores lykke den var gjort for nu stod døre åbne vi ku' næsten vælge frit de fleste fik en læreplads, det var det næste skridt. Her i dag vi mindes årene om hvem og hvad, hvornår et halvt århundrede, det er jo stadig mange år det er skolen, der er rammen, og vi husker alle her den lærdom og det fællesskab vi fik hver især.

Hvordan er det så gået alle os fra 63 vi er lidt grå i toppen ellers ganske godt tilfreds problemer kan der opstå, de kan klares for så vidt at baggrundsmat'rialet, fundamentet er solidt. Arbejdslivet er forbi er, de fleste gået på pension nu får vi løn af staten, vi har ikke mistet troen vi har fået satellitter også parabol i sving og ta'r på charterrejser og måske til Beijing

